

Ζωντανεύοντας τους ήρωες της Ιλιάδας



Επεισόδιο 3ο
Α 494-531

Στο 3ο επεισόδιο πρωταγωνιστούν:

Η μούσα Καλλιόπη



Η Θέτιδα



Ο Δίας



Η Θέμιδα





Τι έγινε;
Ποιος ήρθε;

Ξύπνα! Ξύπνα,
Ομηρούλη!

Εγώ είμαι, η Μούσα
Καλλιόπη! Ξεκινάει το
3^ο επεισόδιο της
δημοφιλούς μας σειράς
κι εσύ ακόμα κοιμάσαι;

Όμηρος και Καλλιόπη
-Jacques-Louis
David - 1812.

Υπναρά, τώρα
πρέπει να
δικαιολογήσω
την απουσία
σου! Ρεζίλι θα
γίνω!



Αγαπητοί φίλοι, είμαι η
Μούσα Καλλιόπη και
συνεπής στο ραντεβού μας
είμαι έτοιμη να σας
παρουσιάσω τη συνέχεια της
συναρπαστικής μας σειράς!
Ο ποιητής Όμηρος λόγω ...
σοβαρών ανειλημμένων
υποχρεώσεων δε θα είναι
μαζί μας!

Καλλιόπη - Emmanuel Jakob Handmann 1775

A 494-498, 499-503



Ξέρετε πόσο δυνατός
είναι ο πόνος της μάνας;
Αναλογισθήκατε ποτέ τι
μπορεί να κάνει μια
μητέρα για το παιδί της;
Η Θέτιδα, η κεντρική
ηρωίδα του αποψινού μας
επεισοδίου, θα σας δώσει
τη δική της απάντηση!

ΘΕΤΙΔΑ




Το βλέμμα μου στραμμένο μέρα
νύχτα στο Όλυμπο. Μαζί με αυτή
πάνε δώδεκα μέρες που περιμένω
τον Δία να γυρίσει. Μόνη μου
έγνοια να του ζητήσω να βοηθήσει
τον γιο μου, τον Αχιλλέα, όπως
του το έχω υποσχεθεί.

ΘΕΤΙΔΑ

Παιδί μου, πρώτα
αδίκησαν οι θεοί τη μάνα
σου και τώρα αδικούν οι
άνθρωποι εσένα! Τον
δικό μου πόνο τον
άντεξα, τον δικό σου
όμως δε θα μπορέσω!



Thetis Transporting Arms for Achilles (detail) by William Theed the Elder (ca. 1804-1812) The Metropolitan Museum of Art



Όλα ξεκίνησαν από την ομορφιά μου! Ήμουν τόσο όμορφη! Τολμώ να πω η ομορφότερη από όλες τις νεράιδες αδελφές μου, κόρες του Νηρέα. Ο Δίας με τον Ποσειδώνα τσακώνονταν ποιος θα με κάνει γυναίκα του! Καμάρωνα εγώ νομίζοντας πως η ομορφιά μου ήταν η μεγάλη μου προίκα! Τελικά όμως αποδείχτηκε η μεγαλύτερη συμφορά της ζωής μου!

ΘΕΤΙΔΑ



«Τι όμορφη που είμαι! Μου αξίζει να γίνω γυναίκα του Δία», σκεφτόμουν!

ΘΕΤΙΔΑ



Θυμάμαι τη μέρα που με ζήτησε
σε γάμο! Δέχτηκα αμέσως
πετώντας από χαρά! Με λίγη
καλή τύχη θα γινόμουν η
βασίλισσα Θεών και ανθρώπων
πλάι στον όμορφο Δία!

ΔΙΑΣ



ΘΕΤΙΔΑ



Να! Κάπως έτσι!

ΘΕΤΙΔΑ

Κι ενώ περίμενα με καρδιοχτύπι τη μέρα του γάμου μας, ο Δίας πίσω από την πλάτη μου κανόνιζε να με παντρέψει με ένα ... θνητό, τον Πηλέα! Θα παντρεύομαι ένα θνητό, για να μη χάσει ο Δίας τον θρόνο του! Και όλα αυτά, για να μη πραγματοποιηθεί η προφητεία της Θέμιδας!



ΘΕΜΙΔΑ

Δία, θα στα πω τσεκουράτα,
όπως πάντα! Η Θέτιδα θα
γεννήσει γιο πιο δυνατό από
τον πατέρα του! Άσε λοιπόν
τους έρωτες και φρόντισε
να την παντρέψεις με ένα
θνητό! Μόνο έτσι θα έχεις
ήσυχο το κεφάλι σου!



ΘΕΤΙΔΑ

A dark, textured painting of hands covering a face, with a speech bubble containing text.

Με πάντρεψαν με ένα θνητό που δεν τον ήθελα! Τη γεύτηκα αυτή την πίκρα! Από τον γάμο αυτό γεννήθηκε ο Αχιλλέας μου, μισός θεός και μισός άνθρωπος . Και αντί να γίνει ο πρώτος των Θεών καταδικάστηκε να πεθάνει πρόωρα, για να μην τρίζει η καρέκλα του Δία πάνω στον Όλυμπο!

Όμως, τέλος τα δάκρυα! Δεν οδηγούν πουθενά! Ας κολυμπήσω με όλη τη δύναμη της θεϊκής μου ψυχής! Θα πάω να τον συναντήσω! Επιτέλους! Γύρισε (ο Δίας στον Όλυμπο)!



ΘΕΤΙΔΑ

ΘΕΤΙΔΑ



Μούσα Καλλιόπη

Χμ ... για να δω, για να δω! Να 'τη,
έφτασε στον Όλυμπο! Όλοι οι
άλλοι θεοί μπήκαν μέσα στο
παλάτι! Ο Δίας κάθισε μόνος του
στην κορυφή του βουνού, όπως
συνηθίζει. Όλα καλά πάνε! Τώρα
τον πλησιάζει. Κάθεται μπροστά
του σε στάση ικεσίας. Ας πάω πιο
κοντά, για να ακούσω!



ΔΙΑΣ

ΘΕΤΙΔΑ

A 503-511

Δία πατέρα, αν κάποτε σε βοήθησα ανάμεσα στους αθανάτους με λόγο ή με πράξη, κάνε μου αυτή τη χάρη: τίμησε τον γιο μου που είναι η μοίρα του να ζήσει λιγότερο από όλους! Κι όμως, δες τώρα πώς τον ντρόπιασε ο κυβερνήτης Αγαμέμνων! Του άρπαξε και του κρατάει το τιμητικό δώρο του, παίρνοντάς το μοναχός του! Όμως, πάνσοφε Ολύμπιε Δία, τίμησε εσύ τον γιο μου, νίκες δίνοντας στους Τρώες, ως τη στιγμή που θα τον τιμήσουν οι Αχαιοί και με τις τιμές αυτές θα τον αποζημιώσουν.

ΔΙΑΣ

Α 512-514

Ωχ, τι να κάνω
τώρα; Μπρος
γκρεμός και
πίσω ρέμα!



ΘΕΤΙΔΑ

A 515-517



Δώσε μου τον λόγο σου ότι
θα με βοηθήσεις καθαρά
και ξάστερα ή αρνήσου! Τι
έχεις να φοβηθείς εσύ;
Έτσι, για να ξέρω καλά
πόσο με περιφρονείτε όλοι
σας!

ΔΙΑΣ

ΘΕΤΙΔΑ

A 519-526

Ωχού μπελάδες! Σε φαγωμάρες με την Ήρα με βάζεις! Την ξέρω! Θα αρχίσει τα μαλώματα και θα με κάνει μπουρλότο! Έτσι κι αλλιώς πάντα τα βάζει μαζί μου, γιατί τάχα στον πόλεμο βοηθάω τους Τρώες! Φεύγα όμως γρήγορα, μην σε καταλάβει, κι εγώ θα φροντίσω για όλα. Και για να 'σαι σίγουρη, θα σκύψω τη θεϊκή μου κεφαλή! Α, όλα κι όλα! Μεγαλύτερη εγγύηση από αυτή δεν υπάρχει!



Μούσα Καλλιόπη



A 529-531

Το είπε και το έκανε ο γιος
του Κρόνου! Έπρεπε να
ήσασταν σε μια γωνιά να
βλέπατε και να ακούγατε
μόνο! Έγνεψε με τα μαύρα
φρύδια του, τα μαλλιά
κυμάτισαν πάνω στο αθάνατο
κεφάλι του και αμέσως
τραντάχτηκε ο μέγας
Όλυμπος!

ΔΙΑΣ



Η κεφαλή του Δία, Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780 - 1867

Μούσα Καλλιόπη



Εδώ όμως, φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου! Τι θα συμβεί, άραγε, στη συνέχεια της ιστορίας μας; Σίγουρα η Ήρα κάτι θα μυρίστηκε, αφού πάντα κατασκοπεύει τον άντρα της! Λέτε να ξεσπάσει συζυγικό καβγαδάκι; Και ο Δίας; Πόσο έτοιμος είναι να της επιβληθεί και να της δείξει ποιος κάνει κουμάντο μέσα στη Θεϊκή οικογένεια; Αυτά και άλλα πολλά θα μάθετε στο επόμενο επεισόδιο! Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι!

ΤΕΜΟΣ

